



In de voetsporen van de heilige Franciscus van Sales

**Pelgrimstocht van de Salesiaanse Familie
naar Annecy en omgeving**

6 tot en met 12 september 2026



Pelgrimstocht van de Salesiaanse Familie

Of je het nu een pelgrimstocht of bedevaart of verkenningsreis noemt, 'Samen onderweg zijn' creëert en versterkt de saamhorigheid van een familie. We zullen de voetsporen volgen van een sympathieke heilige die velen verbindt in de ene 'salesiaanse' familie.

In Nederland en Vlaanderen heb je de Oblaten van Sint Franciscus van Sales, de Salesianen en zusters van Don Bosco en de vele mensen die zich in velerlei vormen van verbondenheid laten inspireren door leven, werk en spiritualiteit van de heilige Franciscus van Sales (1567-1622).

Ruim 400 jaar na zijn dood is de geloofsvisie van deze bisschop van Genève nog steeds bijzonder actueel. We zullen daarom niet als toeristen naar zijn streek trekken, maar als mensen die zich – naast de bezoeken en de gezelligheid – persoonlijk en gemeenschappelijk willen verdiepen in de spiritualiteit die we gedurende een week zullen ontdekken en beleven. Rondtrekken op de plaatsen waar Franciscus geleefd heeft, kan ons het gevoel geven dat de heilige van toen ook vandaag met ons meetrekt en ons inspireert.

Naast Franciscus van Sales zullen we in Annecy ook kennis maken met de heilige Jeanne de Chantal die ruim 450 jaar geleden geboren werd (1572-1641) en die samen met Franciscus de 'Orde van de Visitatie' gesticht heeft.

We verheugen ons nu reeds op het samen onderweg zijn in het pittoreske Annecy en de prachtige omgeving van de Chablais.

Kees Jongeneelen en Wim Holterman
Oblaten van St. Fr. van Sales

Wilfried Wambeke
Salesianen van Don Bosco



„Doe alles uit liefde en niet omdat het moet“

Zowel de Oblaten van Sint Franciscus van Sales en de 'Salesiaanse kringen' als de Salesianen, zusters en medewerkers van Don Bosco hebben de heilige Franciscus van Sales als hun grote voorbeeld.

Hij is bisschop van Genève en woont in Annecy, een stadje in de Haute Savoie. Hij leeft in een tijd van politieke verwarring en binnen een verdeelde christelijke gemeenschap, want de reformatie is in volle gang.



In 1609 verschijnt zijn meest bekende werk, in het Nederlands vertaald als *'Inleiding tot het devote leven'*. Het boek is ook wel bekend onder de naam van de hoofdpersoon: Philothea. Over die naam schrijft Franciscus: "Ik noem de lezer Philothea, dat wil zeggen de God liefhebbende of op God verliefde ziel. Aanvankelijk heb ik dit boek geschreven voor een enkele ziel, maar nu zal het ook anderen van dienst zijn. Daarom koos ik een passende naam voor iedereen die Gods liefde zoekt."

De boodschap van dat boek luidt: 'Om een goed christen te zijn, hoef je niet in een klooster te gaan, dat kun je ook op de plaats waar je woont, werkt en leeft.' Een revolutionaire uitspraak voor die tijd en voor velen een echte bemoediging. Franciscus van Sales is ook een begaafd geestelijk begeleider. In duizenden brieven is te lezen hoe hij welgemeende raadgevingen vermengt met een hartelijke vriendschap. Franciscus van Sales heeft oog voor de individuele mens. Zijn begeleiding is steeds persoonlijk en op maat. Het motto dat boven al zijn raadgevingen gezet kan worden, is de zin die hij aan Jeanne de Chantal schrijft: **"Doe alles uit liefde en niets omdat het moet."** Die liefde is gericht op God en omvat vandaaruit alle mensen.

De allesbepalende gerichtheid op God staat in het teken van de liefde. Met angst, dwang of regeltjes heeft dit godsbeeld niets te maken. God is liefde, de mens is vrucht van deze liefde en het verlangen van mensen om goed te leven staat in het teken van deze liefde.



Een reis naar de streek van de heilige Franciscus van Sales in en rond de Franse stad Annecy

Reisdatum

Van zondagochtend 6 september tot zaterdagavond 12 september 2026
(vertrekken vanuit Nederland en via Leuven in Vlaanderen naar Annecy).

Maandag: Thorens-Glières (geboorteplaats) en La Roche-sur-Foron.

Dinsdag: Château des Allinges en Thonon-les-Bains.

Woensdag: Annecy.

Donderdag: Ermitage St.-Germain-sur-Talloires en Chambéry.

Vrijdag: Lyon.

Pelgrimstocht

Het wordt een bijzonder inspirerende week waarbij we ons door reflectie en bezinning laten raken door de 'sales'iaanse spiritualiteit. Op enkele belangrijke plaatsen zullen we samen de eucharistie vieren.

Nuttige info

- Organisator: Don Bosco Vlaanderen vzw – Brussel.
- Reis met comfortabele bus (50 personen).
- In Annecy zijn we 4 nachten in Centre Jean XXIII (www.centrejean23.com).
- In Lyon (2 nachten) logeren we Domaine Lyon Saint Joseph (www.domaine-lyon-saint-joseph.fr). Op beide plaatsen: één- en tweepersoonskamers.
- Volpension: overnachting en ontbijt, lunchpakket, warm avondmaal.

Begeleiding

Vorbereiding en begeleiding van de reis: p. Wilfried Wambeke, salesiaan van Don Bosco (Pieter Calandlaan 196 te 1069 LA Amsterdam).

Prijs per persoon: 910 euro (990 voor een eenpersoonskamer). Op de kleine persoonlijke uitgaven na, is hierin nagenoeg alles inbegrepen.

Je kan tot 30 juli 2026 aanmelden bij

Kees Jongeneelen: osfs@hetnet.nl of tel. +31 413 289 786

of bij Wilfried Wambeke: wilfried.wambeke@donbosco.nl of tel. +32 495 500 631 voor België en +31 6 12 700 646 voor Nederland.

Na de aanmelding zal je een brief ontvangen met verdere info over de definitieve inschrijving en de betaling van een voorschot.